



Migranten- dilemma

WE ZIJN GELIJK!
WE ZIJN GELIJK!
WE ZIJN GELIJK!

De aanrandingen in Keulen roepen ook in Nederland de vraag op of met de toestroom van niet-westerse vluchtelingen de vrijheid van vrouwen onder druk komt te staan. Hoe valt de gelijkheid van man en vrouw over te dragen op migranten uit patriarchale culturen?

Adeel D. een 26-jarige taxichauffeur zat met gebogen hoofd in de rechtbank in Rotterdam. De Nederlandse Pakistaan stond eind januari terecht voor de moord op zijn jonge echtgenote Yasmeeen, een jaar eerder. Nadat hij de moeder van hun twee peuters had gewurgd, dumpte hij haar in de bossen in Drenthe. IJskoud deed Adeel vervolgens aangifte van vermissing. Hij loog wekenlang dat zijn vrouw zomaar was weggegaan. Een paar weken later vond de politie haar lichaam.

Eerwraak, meende de Pakistaans-Rotterdamse gemeenschap. In haar omgeving was bekend dat Yasmeeen, een importbruid, inwoonde bij haar schoonfamilie, die haar isoleerde en misbruikte als huis slaaf. Dat de 25-jarige Yasmeeen de politie afgelopen september had ingelicht over

haar miserabele lot, werd haar fataal. De Nederlandse rechtsstaat die haar had moeten beschermen, legde het af tegen haar man die omwille van de 'familie-eer' zijn ongehoorzame vrouw wilde laten 'verdwijnen'.

In een poging het drama te ontrafelen, vroeg de rechter Adeel of het klopte dat zijn ouders zijn huwelijk hadden gearrangeerd. Adeel bevestigde dat hij Yasmeeen, een nicht, voor hun huwelijk één keer op afstand had gezien in het Pakistaanse dorp van zijn vader. 'Kunt u zich voorstellen dat dit vanuit mijn westerse perspectief vreemd is?', vroeg de rechter. Adeel zweeg. Hoewel geboren in Denemarken en opgegroeid in Nederland, leek hij de vraag niet te begrijpen.

Deze scène in de Rotterdamse rechtbank speelde zich af op dezelfde dag dat minister Jet Bussemaker's avonds in *Nieuwsuur*

zat. Ze zei dat de aanrandingen in Keulen duidelijk hebben gemaakt dat niet alle mannen 'worden opgevoed met het idee dat je de vrijheid van vrouwen moet respecteren. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen.' Ze schrijft in haar voortgangsbrief Emancipatiebeleid die Bussemaker op 21 januari naar de Tweede Kamer stuurde: 'Met de huidige migratiestromen is de urgentie om onze collectieve normen en waarden uit te dragen groter dan ooit. Onze normen en waarden zijn niet onderhandelbaar. (...) Emancipatie gaat niet alleen over individuen, maar ook over de relaties tussen mensen, de manier waarop we met elkaar omgaan in onze samenleving en is daarmee een collectieve waarde. Verworven vrijheden in de Nederlandse samenleving moeten door de overheid bewaakt en beschermd worden.'

Eerder al zei Mark Rutte in *Buitenhof* dat het uitgesloten is dat we concessies →